

Geslaagd Zomerkamp SVC'08 Jeugd

De 2022 editie van het Zomerkamp vond plaats in Otterlo, een locatie die in 2017 voor het laatst werd bezocht en zodoende bij diverse deelnemers nog bekend was. Op vrijdagmiddag vertrok de 1^e delegatie kampgangers richting Otterlo, de vrachtwagen werd ingeladen en chauffeur Sander koerste soepeltjes richting locatie. Ter plaatse gekomen werd de tent opgebouwd, de keuken ingericht en de zaal ingedeeld voor de komst van de grote groep op zaterdag. Na aankomst en een lunch konden de deelnemers in 6 groepen aan de slag met het Survival parcours dat al opgebouwd stond. Flink afgepeigerd kon er worden aangevallen op de 1^e avond maaltijd, waarmee gelijk een goede bodem was gelegd voor de dropping in de avonduren. Rond de klok van 22.30 werden de 1^e groepen gedropt en na een flinke tippel keerde iedereen uiteindelijk weer terug op de "Woudegge". De zondag werd na het ontbijt koers gezet richting het speelveld voor het onderdeel "Over de Streep" zorgvuldig voorbereid door een aantal leidsters. De kookploeg verzorgde tot slot nog een lekker plakje cake en vervolgens was het tijd voor een 2tal nieuwe spellen, het Fobie spel en omgekeerd verstoppertje. Bij het Fobiespel was het de kunst om te ontdekken welke fobie de betreffende leider nou onder de leden had en dat was soms een hele kunst. Na de lunch was het Survival part two, ditmaal in de omgeving van de accommodatie, er moesten weer diverse hordes overwonnen worden en ook de skelters werden gretig gebruikt door de deelnemers. Na het avondeten en de afwas stond het Triviantspel op de rol, waar sommige groepjes voor de meeste antwoorden gingen, dokterden andere uit waar de meeste punten te verdienen waren, het werd een spannende strijd. Als slotstuk van de zondag stond het Geluidenspel gepland, diverse dieren werden gezocht en ook een boze boer verscheen ten tonele met een overigens duidelijke boodschap..

De maandag werd afgetrapt met ochtendgymnastiek en iedereen verscheen dan ook extra fit aan het ontbijt hierna. Als 1^e spel van de dag stond the Mastermind op de rol, op zoek naar de codes en vervolgens checken of het hangslotje open zou klikken. In de middaguren stond er een grote speurtocht gepland, sommige kozen niet voor de snelste route maar voegden nog wat kilometertjes toe, tussendoor waren er diverse opdrachten en vragen te beantwoorden. Ieder groepje startte met de penaltybokaal zodat er met wat tussentijd werd betrokken. Bij terugkomst stond er voor iedere groep een lekkere kibbelingen maaltijd klaar, patat, salade en een lekker sausje maakte het feest compleet. In de vooravond was het Popster kopen geprogrammeerd, de kosten in de gaten houden en hier en der wat korting verdienen was hierbij het devies. Inmiddels waren de voorbereidingen voor het kampvuur en stokbrood bakken in volle gang, na een aantal jaar afwezigheid vierde deze activiteit een sterke rentree en een leuk sfeertje incl. gitaarspel zochten de groepjes hierna druppelsgewijs de slaapzalen op. De dinsdag werd er koers gezet naar zwembad de peppel in ede. Ook deze locatie bleek een voltreffer, met zowel een buiten als binnen gedeelte, glijbanen en springkussens. Na een lange dag in het water betrokken de auto's weer richting locatie en ondertussen was door de koks een indrukwekkende hoeveelheid pannenkoeken geproduceerd met dank aan Oma Toos voor het beschikbaar stellen van de ingrediënten.

Uiteindelijk ging de teller de 300 dik voorbij en dat geeft wel aan dat het smikkelen was. Een aantal leiders liet het zwembad aan zich voorbij gaan om de spooktocht voor te bereiden en ook hier kon je dat terugzien in het uiteindelijke resultaat, de oudste jongens waren niet bang maar gingen wel bijna sprintend de route langs, tsja..

De woensdag werd werden afgetrapt met ochtendgymnastiek ditmaal verzorgd door Maaïke L en Michelle. Na de afwas gingen de ploegen aan de slag met diverse toernooi spelen met o.a Korfbal & Kickbal, regelmatig waren er spannende potjes en ook de coaches gingen flink op in hun rol. Na de lunch waren er weer andere groepjes samengesteld en werden er individueel punten binnen gehaald. Als avondspel stond de reflectortocht gepland, het was soms flink zoeken zeker na wat creatieve ingrepen maar uiteindelijk vond iedereen de weg naar het complex weer terug. Op de laatste volle kampdag stond het ontbijt om 10.30 op de rol, ondanks deze uitslaapdag waren er toch nog de nodige kleine oogjes te zien maar na het ontbijt trok dit weer bij. Deze scherpte was ook wel nodig bij het volgende spel "levend cluedo", Kim had het loodje gelegd in de afwaskuip en zie daar maar eens een dader aan te koppelen. Rechercheur Wout Winkel, delegerde deze taak aan de 6 spelgroepen. Waar anastasia de schijn tegen had, tessa een dubbele agenda bleek te hebben was het uiteindelijk Michelle die voor de bijl ging en door een aantal groepjes werd ontmaskerd. Op de kamplocatie stonden de schalen met broodjes ei al op de deelnemers te wachten en na deze welkome snack werd er gestart met de Vossenjacht,. In de nabijgelegen bossen waren er een flink aantal honden ontsnapt en ook de valse Cruella bleek daar rond te zwerven. Tussen de bedrijven door was een deel van de leiding inmiddels al druk met de afbouw van de tent, het opruimen van de keuken en het verzamelen van spelmaterialen aangezien de vrachtwagen rond de klok van 18.00 weer werd verwacht op de locatie. Na de toch wel intensieve dag werd er aangevallen op de macaroni weer vakkundig bereid door de mannen van de keuken (Jaap, Ger & Arie) Ondertussen hadden op SVC zioch een aantal "uitladers" gemeldt om de vrachtwagen op te vangen,(Cor, Harold, Michael, Emma, Maurice en voorman Huls, allen nogmaals bedankt!) Rond 20.00 werd er gestart met de bonte avond en deze was goed gevuld, met allerlei optreden waaronder een voetbaltrucjes performance en de Rechtbank die na vele jaren zijn rentree mocht vieren, ook de Roze Flamingo kwam nog langs en ook werden de diverse prijzen toegekend. Beste spelgroep: SV Kibbeling, beste sportman Sep den den Dulk, beste sportvrouw Iris kok om zo maar wat winnares uit te lichten en ook de jongste deelnemers Kaylee Zuiderwijk & Mick Baak mochten nog een applausje in ontvangst nemen. Rond 0.30 was het kamp in stilte gehuld en was het wachten op het ochtendgloren van de vrijdag. De laatste schoonmaakklussen werden aangepakt en na het buiten ontbijten kwam de vaste chauffeur Theo al weer de hoek om. Rond 12.15 werd het Oostersportpark bereikt en klonk nog eenmaal het kamplied, hiermee kwam een einde aan weer een geslaagde kampweek. Vanaf deze plek willen we iedereen nog een fijne zomervakantie wensen en tot in het nieuwe seizoen.

Groetjes van de kampleiding.